

EN DAN NU TERUG

hilversum was alles alles was hilversum
hier stond mijn huis hier leerde ik lopen
hier schaatste ik op straat hier speelde
ik met vuur hier fietste ik naar school in
een geel regenpak hier kende ik de weg
hier trapte ik tegen een bal hier voelde ik
mij soms onzeker dan weer onbevreesd
hier zat ik vastgekleefd aan de radio hier
kroop ik vol verwachting voor de televisie

swieber met zijn uitgestreken snoet moet
altijd een kopjen kofjen pipo koeien zegt
de dikke deur het is niet waar ze hebben
kennedy vermoord roept tante nel die op
mij past cassius clay schakelt weer eens
een tegenstander uit wil u een stekkie
van de fuchsia bonanza batman flipper
wat een dolfijn one giant leap for mankind
en dan nu terug naar de studio in hilversum

met een hoofd vol beeld en geluid de handen
stevig aan het stuur ging ik door stad en tijd
door tijd en stad langs winkels vijvers bomen
bungalows benzinepompen de sint-vituskerk
de expohal de openbare leeszaal de veneta
ons gebouw het raadhuis waar mijn ouders
elkaar trouw hadden beloofd en het centraal
station waar ik nooit de trein hoefde te nemen
waarom weggaan hilversum was alles

en alles was genoeg

Robert Grijsen,
Stadsdichter gemeente Hilversum

